



COBRA DESTROYERS

De waarheid achter de Cobra Destroyers

Tekst: Piño

Stel je eens voor, aan het eind van een drukke studiedag, net voor het moment waarop er weer een 'heerlijke' studentenmaaltijd verorbert mag worden, heb je even de tijd om tot rust te komen en lekker niets te doen. Op zo'n moment pak je even lekker wat leesvoer en geniet je van de kostbare rustmomenten die je als student elektrotechniek hebt, om er vervolgens achter te komen dat je huisgenoot een stuk over K3 geschreven heeft in de Vonk.

Het zou zomaar kunnen wanneer je bewoner bent van het huis der Cobra Destroyers. Dit huis, bestaand uit drie vijfdejaars EL studenten en een 3e jaars TG student, heeft zo zijn eigen kijk op de dagelijkse gebeurtenissen. En aangezien mensen met een andere kijk op zaken per definitie als vreemd beschouwd worden lijkt het mij tijd om een en ander toe te lichten.

Hoewel het waarschijnlijk zo is dat de gemiddelde student en al helemaal een EL student niet volledig te doorgronden is, is het wel mogelijk om de denkwijze van de Cobra Destroyers te doorgronden.

In het eerste beginsel zijn de Cobra Destroyers een groep jonge lieden die overal het beste van proberen te maken en daarom een positieve kijk op het leven hebben. Om deze positieve houding te kunnen houden is het voor hen noodzakelijk om zo nu en dan ook de serieuze zaken uit het leven met een korreltje zout te nemen. Bij de Cobra Destroyers worden dan ook grappen gemaakt die in een gemiddeld huishouden met een duidelijk "pardon?" afgedaan zouden worden.

Verder is het zo dat de Cobra Destroyers een groep studenten is waarvan alle vier de studenten verschillend van aard zijn, maar elkaar daar wel in respecteren. Zo zou in een studentenhuus een huisgenoot die de huiskamermuziekserver vol stopt met kindermuziek niet getolereerd worden, maar

kan dat bij de Cobra Destroyers wel.

De Cobra Destroyers zijn wat dat betreft sowieso zeer vrij in de omgang met elkaar. Een tijdje terug kwam het nog dikwijls voor dat twee respectabele huisgenoten elkaar op een afstand van vijf meter met een dergelijk volume belachelijk aan het maken waren, dat aan de overkant van het blok mensen hun hoofden omkeerden om te kijken wat er aan de hand was. De twee huisgenoten waren op dat moment al lang weer uitgeraasd en lachen dan vol overgave om hetgeen er daarnet gebeurd was.

Tenslotte is het ook nog zo dat de Cobra Destroyers er niet van schromen om hun medemens op, volgens de Cobra Destroyers, vergissingen te wijzen. Zo is het bijvoorbeeld zo dat wanneer er weer eens een groep 'Nordic Walkers' door het veld achter het huis van de Cobra Destroyers loopt, deze mensen op hun fout gewezen worden door keihard "kansloos" uit het raam te roepen.

Ik neem aan dat het hiermee duidelijk is geworden dat de Cobra Destroyers een volstrekt normale groep studenten is, die wel van een lolletje op zijn tijd houdt. Veel plezier met opbouwen van een positieve kijk op het leven!

'de gemiddelde student en al helemaal een EL student (is) niet volledig te doorgronden'